

# EXODUS

Avond 5: Exodus 13:17 - 15:21

De uittocht deel II: Uittocht

# Opzet Bijbelstudie Exodus

	Datum	Onderwerp	Tekstgedeelte(n)
1	11 september 2024	Introductie boek; Slavernij Egypte en geboorte Mozes	Ex. 1-2
2	16 oktober 2024	Roeping van Mozes	Ex. 3-4
3	13 november 2024	De wonderen/plagen	Ex. 5-10
4	11 december 2024	Bevrijding deel 1: Pascha	Ex. 11-13:16
<b>5</b>	<b>15 januari 2025</b>	<b>Bevrijding deel 2: Uittocht</b>	<b>Ex. 13:17 - 15:21</b>
6	12 februari 2025	Woestijnreis; Gods voorziening	Ex. 16-18
7	12 maart 2025	Wetgeving en verbondssluiting	Ex. 19-24
8	16 april 2025	Het gouden kalf	Ex. 32-34
9	14 mei 2025	De tabernakel deel 1	Ex. 25-31; 35-40
10	11 juni 2025	De tabernakel deel 2	Ex. 25-31; 35-40

# Terugblik vorige keren (Exodus 1-13:16)

## Avond 1:

- **Ellende in Egypte:** Israël in zware slavernij, met uitroeiing bedreigd.
- God laat een **bevrijder geboren** worden: Mozes (wonderlijk geboorteverhaal).

## Avond 2:

- God **verschijnt** aan Mozes (openbaring).
- Mozes **geroepen** door God (opdracht).

# Terugblik vorige keren (Exodus 1-13:16)

## Avond 3:

- **De wonderen/plagen:** 3 x 3 plagen door Mozes/Aaron en God.
- Farao **verhard** zijn hart

## Avond 4:

- **Tiende plaag:** Sterven van eerstgeborene (mens en vee)
- **Paaslam & Pascha:** Bescherming van God voor volk
- **Ongezuurde broden**

# Vanavond: **Uittocht deel II (Ex. 13:17 - 15:21)**

- Tocht naar de Schelfzee
- Egyptenaren zetten achtervolging in
- Het splijten van de zee
- Lied van Mozes

# Exodus in vier delen

- **1. De tocht uit Egypte (1-15:21)**
- 2. De tocht naar de berg Horeb (15:22-18)
- 3. Oprichten van het verbond ( 19-24)
- 4. Oprichten van de tabernakel (25-40)

# Tocht naar de Schelfzee

- De route die God heeft gekozen
- Gods belofte aan Abraham
- Nog niet klaar met de Egyptenaren
- Het klagen van de Israëlieten bij Mozes
- De heere zal voor u strijden, en ú moet stil zijn. Ex 14:14

# Het splijten van de zee 1/2

- Scheppingsverhaal
- God verheerlijkt



# De Engel van de Heer

- De wolkkolom en de vuurkolom
- Hemelse boodschapper
- Nauw verbonden met de Heer

# Splijten van de zee 2/2

- Wie splijt de zee?
- Instrument van God
- Sterke oostenwind

# Egyptenaren gaan in zee met de Israëlieten

- Al hun strijdwagens
- Vast in het midden van de zee
- “Laten we weggaan van de Israëlieten! De HEER strijdt voor hen tegen Egypte” Ex. 14:25
- Water stroomt terug en verdrinkt de Egyptenaren

# Lied van Mozes

Samen lezen: Exodus 15:1-21

**Pauze + Gesprek**

# **Het geklaag van de Israëlieten**

**De Israëlieten zitten vol met angst en geklaag. Hoe contrasteert dit met het geloof van Mozes?**

# Typologie van de doop

Naast de parallel met Jezus, zijn er nog andere typologische betekenissen. Denk aan de doop (door het water naar een nieuw leven), hoe kijken jullie hiernaar?

# Volgende keer

- 12 februari:
  - Bidstond: 19:00
  - Bijbelstudie: 20:00
- Lezen: Exodus 16-18
- Woestijnreis; Gods voorziening