

EXODUS

Avond 2: Exodus 3-4

De roeping van Mozes

Opzet Bijbelstudie Exodus

	Datum	Onderwerp	Tekstgedeelte(n)
1	11 september 2024	Introductie boek; Slavernij Egypte en geboorte Mozes	Ex. 1-2
2	16 oktober 2024	Roeping van Mozes	Ex. 3-4
3	13 november 2024	De wonderen/plagen	Ex. 5-10
4	11 december 2024	Bevrijding deel 1: Pascha	Ex. 11-13:16
5	15 januari 2025	Bevrijding deel 2: Uittocht	Ex. 13:17 - 15:21
6	12 februari 2025	Woestijnreis; Gods voorziening	Ex. 16-18
7	12 maart 2025	Wetgeving en verbondssluiting	Ex. 19-24
8	16 april 2025	Het gouden kalf	Ex. 32-34
9	14 mei 2025	De tabernakel deel 1	Ex. 25-31; 35-40
10	11 juni 2025	De tabernakel deel 2	Ex. 25-31; 35-40

Opening door Luuk-Jan

Lied Wees stil voor het aangezicht van God

Wees stil voor het aangezicht van God

Want heilig is de Heer

Aanbid Hem met eerbied en ontzag

En kniel nu voor Hem neer

Die zelf geen zonde kent

En ons genade schenkt

Wees stil voor het aangezicht van God

Want heilig is de Heer.

Lied Wees stil voor het aangezicht van God

Wees stil, want de heerlijkheid van God

Omgeeft ons in dit uur

Wij staan nu op heilige grond

Waar Hij verschijnt met vuur

Een eeuwigdurend licht

Straalt van Zijn aangezicht

Wees stil, want de heerlijkheid van God

Omgeeft ons in dit uur.

Lied Wees stil voor het aangezicht van God

Wees stil, want de kracht van onze God

Daalt neer op dit moment

De kracht van de God die vergeeft

En ons genezing brengt.

Niets is onmogelijk

Voor wie gelooft in Hem

Wees stil want de kracht van onze God

Daalt neer op dit moment.

Terugblik vorige keer (Exodus 1-2)

- **Ellende** in Egypte: Israël in zware slavernij, met uitroeiing bedreigd.
- God laat het toe, maar **ziet het** wel; het gaat Hem aan Zijn hart.
- God laat een **bevrijder** geboren worden: Mozes (wonderlijk geboorteverhaal).
- Mozes groeit op aan **het Egyptisch hof** dat hij later zal verslaan (ironie).
- Mozes komt op voor zijn volksgenoten; neemt uit bewogenheid voor zwakkere het recht in **eigen hand** (slaat Egyptenaar dood). De bevrijder vecht in **eigen kracht**. Het was nog niet Gods tijd.
- Vlucht naar **Midian**.

Vanavond: Roeping van Mozes

1. God **verschijnt** aan Mozes (openbaring).
2. Mozes **geroepen** door God (missie).

De roeping van Mozes

- ***Van schaapherder tot mensenherder (3:1)***
- ***Een struik die niet verbrandt (3:2-3)***
- ***God openbaart zich aan Mozes (3:4-6)***
- ***God daalt uit bewogenheid met ellende van Zijn volk af (3:7-9)***
- ***Mozes aangewezen als instrument van bevrijding (3:10)***

De roeping van Mozes

- **Vraag/bezwaar 1. "Wie ben ik?" (3:11-12)**
- **Vraag/bezwaar 2. "Wie bent U?" (3:13-22)**
- **Vraag/bezwaar 3: "Ze zullen me niet geloven." (4:1-9)**
- **Vraag/bezwaar 4: "Ik kan niet goed spreken." (4:10-12)**
- **Vraag/bezwaar 5: "Stuur maar iemand anders!" (4:13-17)**

De roeping van Mozes

- ***Mozes naar Jethro (4:18-19)***
- ***De clash tussen God en Farao en hun zonen (4:21-23)***
- ***Een vergeten besnijdenis ingehaald (4:24-26)***
- ***Een goede ontvangst in Egypte (4:27-31)***

Toepassing

- **1. Onze roeping**
- **2. Onze bezwaren**
- **3. God voorziet in alles door zelf mee te gaan!**
- **4. God roept maar vraagt ook vertrouwen.**
- **5. Gaan in Gods weg is niet makkelijk, maar draagt altijd Zijn zegen.**

Gespreksvragen

1. Herken je je in Mozes?
2. Wat vind je van de manier waarop God op Mozes' vragen/ bezwaren/tegenwerpingen ingaat?
3. Wat leer je door deze hoofdstukken (opnieuw) over God?
4. Wat krijg je uit deze Bijbelstudie en hoofdstukken mee als opdracht, als bemoediging, of andere toepassing?

Volgende keer

- 13 november 2024
- Lezen: Exodus 5-10
- “De plagen in Egypte”